

Beste Stokvisrijders

Als ik terugkijk naar het afgelopen jaar zijn er diverse hoogtepunten en dieptepunten geweest. Op persoonlijk vlak hebben we te maken met het verlies van onze dierbaren door overlijden. Ook hebben we leden die een behoorlijk ziekzijn voor de kiezen hebben maar nooit klagen. Ook zijn ons mensen ontvallen die door hun ziektebeeld niet meer in staat zijn hier bij ons aanwezig te zijn. Anderen moesten verhuizen en zijn in een andere gemeente terecht gekomen. Maar laten we weer vertrouwen in jezelf en een ander hebben na een moeilijke periode. Het leven is tekort om er niet iets moois van te maken.

Uiteindelijk gaat het om je eigen veerkracht. Kracht en de wil om door te zetten zit in iedereen.

Het jaar 2023 ligt achter ons en wat het jaar 2024 ons gaat brengen weten we niet. Niet alles ligt in de invloedssfeer maar een deel wel. Breng de moed op om je zelf open te stellen voor tegengeluiden en te luisteren. De moed ook om terughoudend te zijn in het doorduwen van het eigen gelijk en in plaats daarvan een ander ruimte te gunnen, Niet elkaar voortdurend streng de maat nemen als mensen, maar de menselijke maat omarmen met begrip en persoonlijke te wijfels, zorgen en tekortkomingen. Praat niet over elkaar

maar met elkaar. Zoek naar oplossingen klinkt simpel maar het is o zo makkelijk om het eerste te doen en het tweede te negeren.

Een mooie happening staat ons nog te wachten ons twintigjarig jubileum. Laten we met ons allen proberen er een mooi feest van te maken waar we met plezier op terug kunnen kijken. Dat stimuleerd de gehele samenleving en t vertoeven in onze vereniging.

Ik wens jullie vrede toe en gezondheid en hoop dat we hier volgen jaar weer mogen staan misschien met wat meer leden.

Colina